



Nieuwsbrief juni 2011

Beste vrienden van Stichting Zanskar – Stonde Fonds,

De kinderen hebben zich wonderwel aangepast aan de nieuwe situatie in Chandigarh en gaan met plezier naar de Shivalik school. Ze zijn allemaal met goed gevolg over gegaan naar de volgende klas, en Wangtak en Rigzin hebben hun eindexamen klas tien afgerond met respectievelijk 74% en 70%. Prima prestaties.



Wangtak. In april 2011 heeft SZSF afscheid genomen van Lobzang Wangtak. Zijn oom, Lobsang Yonten, kan de sponsoring van Wangtak overnemen. Yonten, die zijn geshe graad heeft gehaald en nu als doctor in de boeddhistische filosofie verbonden is aan een vredesproject van de Dalai Lama, woont in Dharamsala en zal Wangtak bij zijn verdere scholing begeleiden. Wangtak gaat vanaf juli 2011 naar de *Central School for Tibetans* in Mussoori en gaat *humanities* (talen en sociale/historische vakken) volgen. Omdat Wangtak een typische alfa jongen is, lijkt dit ons de goede keuze.

In de kast: Zesma. Glimlachend: Wangtak

Rigzin. Rigzin Norboo heeft met zijn 70% score genoeg gehaald om *science* (exacte vakken) te kunnen gaan volgen, wat hij graag wil. Hij blijft voor klas 11 en 12 op de Shivalik school.

Angmo. Tsering Angmo zit nu in klas 10, en doet begin volgend jaar eindexamen. Ze wil nog steeds graag dierenarts worden, maar is zwak in exacte vakken. Daarvoor zal ze bijles krijgen.

Disket en Dolkar. Disket Chosdon en Stanzin Dolkar zijn naar de negende klas gegaan. Disket met als altijd goede resultaten, en ook Dolkar heeft het verrassend goed gedaan. Ze blijven bij elkaar in de klas.



Links: Disket, rechts: Dolkar, (voorgond: collega klasgenootje)

Jimmy. Jigmet Tsetan neemt school serieus. Hij ging over met ruim 70%.

Galden. Stanzin Galden is naar het derde jaar van studie aan het *Government College*, het afsluitende jaar van zijn bachelors degree. Hij is bezig met het halen van zijn rijexamen.



Vakantie. De kinderen die in Chandigarh wonen zijn vanaf eind mei tot begin juli in Ladakh of Zanskar, bij hun ouders, voor een welverdiende zomervakantie, waarbij ze tegelijk ontsnappen aan de heetste periode in Chandigarh. Zesma de kat is voor die periode ondergebracht bij Sylvie, een Canadese vriendin in Chandigarh.

Zesma (Hindi voor 'mooi')



2 Nieuwsbrief juni 2011



Norboo tijdens een bezoek aan Dharamsala

Norboo. Lobsang Norboo heeft voor zijn vijfde semester aan de Polytechnic in Leh 64% gehaald.

Nog deze zomer rondt hij zijn laatste semester af. Direct aansluitend zal hij als assistent-gids zes weken lang stage lopen ter afsluiting van zijn opleiding. Daarna komt hij naar Chandigarh om samen met Galden een leidende rol te spelen in het huis. Ook biedt de stichting hem de mogelijkheid een cursus Frans te volgen bij de *Alliance Française*. Daarnaast mogelijk ook een cursus op het gebied van hotel-management. Dat zal een aanvulling zijn op zijn basisopleiding in Leh, en maakt ook zijn venster op de wereld groter.



Getsok in Manali voor zijn cursus berggids

Getsok. Stanzin Getsok woont zelfstandig in Leh, en zit vanaf 2010 (tot halverwege 2012) in een speciaal begeleidingstraject: hij volgde in 2010 al met succes twee cursussen bij het Mountaineering Institute in Manali (aan de voet van de Himalaya) en sluit in 2011 (september - oktober) de opleidingscyclus af met de cursus bergreddingstechniek. Komende zomer doet hij ervaring op als helper, kok en hulp-gids tijdens trekkings in Ladakh. Hij geeft aan dat hij toch nog verder wil leren, maar dan via een schriftelijke cursus. Daarover zal in juli tijdens het werkbezoek van Saskia en Simon met hem gepraat worden.

SZSF als organisatie

SZSF heeft als organisatie een facelift ondergaan. Omdat de belastingdienst sinds 1 januari 2011 de regels voor het verkrijgen of prolongeren van de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) verscherpt heeft, heeft het bestuur de structuur van de stichting aangepast aan de nieuwe eisen. Het behouden van de ANBI status is namelijk van belang, omdat onze donateurs en de mensen die een kind steunen via een kinddossier dat doen onder gunstige belastingregels, die afhankelijk zijn van het hebben van die ANBI status.

Omdat Simon en Saskia bijna al het uitvoerende werk voor SZSF doen, en dat niet langer samen kan gaan met de controlerende taak van het bestuur van een stichting, zijn ze uit het bestuur getreden. Gerda Kunst is gebleven. Het bestuur van SZSF is sinds 15 mei versterkt met vier nieuwe leden, en bestaat nu uit:
vlnr: Marijke Koggel (secretaris), Gerda Kunst, Myra de Rooy, Hans-Georg van Liempd (voorzitter), Rolanda van der Kooi (penningmeester).

Kascommissie. Er is een kascommissie ingesteld, die jaarlijks de boekhouding en het jaarverslag gaat controleren. Voor 2010 is het financiële verslag door de kascommissie goedgekeurd.





3 Nieuwsbrief juni 2011

Toekomst

De tijd dat vrijwilligers in een jaar in India zullen zijn, zal in de toekomst veranderen.

Het wordt in toenemende mate ingewikkeld om regelmatig en voor langere tijd aaneengesloten in India te verblijven in het huis in Chandigarh, zowel logistiek als kostenmatig.

Visum. De geldigheidsduur van een visum voor India is teruggebracht tot maximaal drie maanden. Om het verblijf in India voort te zetten zoals in de afgelopen jaren, zou meerdere malen per jaar op en neer gevlogen moeten worden, wat een onevenredig grote financiële belasting met zich meebrengt.

Het visum kan tegenwoordig niet meer verlengd worden in een aan India grenzend land, zoals vroeger mogelijk was. Een nieuw – single entry – visum kan alleen verkregen worden in het land van herkomst, en bovendien moeten er minimaal twee maanden tussen de verloopdatum van het oude visum en het nieuwe visum zitten.

Zware taak. Het leven met zeven tot negen kinderen is geen eenvoudige opgave en brengt veel verantwoordelijkheden met zich. Gelukkig zijn de kinderen inmiddels wat ouder en het feit dat Galden drie en twintig is, een toegewijde zorgdrager en goed overwicht heeft over de anderen, maakt een andere insteek makkelijker. Daarbij geldt dat hij straks steun krijgt van Norboo.

Aangezien het voor noodzakelijke ondersteuning van elkaar belangrijk is dat Simon en Saskia in ieder geval voor een deel van de drie maanden met zijn tweeën in India zijn, en om de kosten van de werkbezoeken zo laag mogelijk te houden, zullen ze met ingang van 2012 drie maanden per jaar de kinderen in India begeleiden.

Contact. Dat betekent uiteraard niet dat er de rest van het jaar geen begeleiding is. Nu de hoofdzetel in Chandigarh is, met een goede elektriciteitsvoorziening en snelle internetaansluiting (e-mail, *Facebook*, *Skype*) is er tegen beperkte kosten dagelijks contact tussen Simon, Saskia en de kinderen mogelijk.

Ander nieuws

Oud en nieuw. Simon was vanaf eind december tot half april in Chandigarh. Rond oud en nieuw hadden de kinderen twee weken vakantie. Met vijf kinderen bezocht hij Delhi, - hoofdstad van India -, en Dharamsala, - woonplaats van de Dalai Lama.

Rigzin en Wangtak bleven thuis, om zich in alle rust voor te kunnen bereiden op hun examen klas 10, in maart 2011. Omdat Wangtak erg veel moeite heeft met wiskunde, is een bijlesleraar hem en Rigzin thuis een maand lang dagelijks les komen geven. Dat heeft vruchten afgeworpen: ze zijn allebei geslaagd met een voldoende voor wiskunde: Wangtak met een 6 en Rigzin met een 7.



vlnr. Jimmy, Disket en Dolkar



Tanden worden gecontroleerd op plak met een roze vloeistof

Tandarts. Tijdens een tandartsonderzoek op school blijkt dat drie kinderen gaatjes in een aantal kiezen hebben. Simon gaat met ze naar de tandartsen in opleiding aan het universiteitsziekenhuis. De kosten van de bezoeken zijn relatief laag, maar de procedure is tergend langzaam. Kiezen worden behandeling na behandeling bekeken en nog eens bekeken, een beetje uitgeboord, van een tijdelijke vulling voorzien. Er gaat veel tijd overheen voor de kinderen klaar zijn met hun behandeling.

Warm water. Angmo heeft een huidziekte, het zogeheten fenomeen van Raynaud, dat zich uit in pijnlijke paarsige handen in de kou. Ondanks dat Chandigarh lang zo koud niet is als Leh in de winter, heeft ze ook daar last. Daarom wordt ze opnieuw onderzocht. Zij krijgt medicijnen, en moet de hele dag handschoenen dragen om haar handen warm te houden en mag haar handen niet in koud water stoppen.

De temperatuur in Chandigarh is in de winter 's ochtends rond de twee graden Celsius. Dankzij een speciale schenking kan SZSF twee boilers aanschaffen. Een ervan wordt aangebracht in de badkamer van de meisjes. Daarmee is Angmo goed geholpen.



Angmo bij de dermatoloog



Jimmy schildert zijn bed donkerblauw

Bedden. Van de schenking kunnen ook bedden en matrassen gekocht worden. Voorheen sliepen de kinderen op dunne matrasjes op de stenen vloer.

Jimmy, Angmo en Dolkar schilderen hun bedden in door hun uitgezochte kleuren.

Taekwondo. Er wordt een taekwondo leraar ingehuurd voor de meisjes, ook om ze het zelfvertrouwen te geven waarmee ze zich als het moet kunnen verdedigen. De leraar komt driemaal per week aan huis een uur lesgeven. De meisjes vinden het geweldig.



*Wangtak, Disket (voor),
Galden (achter), Angmo.*



Voetballen. Jimmy had ook aan de taekwondo lessen willen deelnemen maar hij speelt al drie keer in de week voetbal, bij elkaar tien tot twaalf uur. Hij zorgt er wel voor dat hij hele goede resultaten haalt op school. Dat is de voorwaarde dat hij zoveel mag voetballen.



5 Nieuwsbrief juni 2011

Garage. De auto moet een aantal reparaties ondergaan. In India laat je een auto nooit onbewaakt achter tijdens reparaties. Elke dag gaan twee van de jongens naar de garage om het proces te volgen en hopelijk te bespoedigen. Toch duurt het nog vijf dagen. In India kost alles enorm veel tijd. Om er zeker van te zijn dat reparaties ook echt en goed, of ten minste afdoende, worden uitgevoerd, moet je erbij blijven.

Veel dingen zijn niet zo goed georganiseerd, en er zijn weinig vangnetten voor als er iets mis gaat. Dat kan behoorlijk frustrerend werken. Je moet altijd alert zijn dat er geen loopje met je wordt genomen, anders sta je continu achter in de rij. Dat is voor iedereen zo, voor ons, maar ook voor de Indiërs zelf, en dan vooral voor de arme Indiërs.

Soms heb je het gevoel dat je streng moet optreden, zeker als het om dienstverlening gaat.

Om een voorbeeld te geven: de bijlesleraar van Wangtak en Rigzin belde elke dag opnieuw om zijn afspraak voor die dag te verzetten naar een later tijdstip of een andere dag. Elke dag! Het lijkt heel gewoon te zijn om afspraken niet na te komen. Wat het erg maakte, was dat de jongens er nerveus van werden, van de onzekerheid over of hun leraar nou wel of niet op het afgesproken tijdstip zou komen opdagen. De jongens waren bang en wilden niet dat Simon er iets van zei, want stel je voor dat de leraar dan helemaal niet meer kwam. Dat maakte het erg lastig. Uiteindelijk heeft de bijlesleraar na een aantal gesprekken begrepen dat het belangrijk is om je afspraken na te komen, zeker als het om afspraken met je werkgever gaat.

Ook de taekwondo leraar van de meisjes kwam als hij er zin in had, ongeacht de afspraken. De meisjes stonden soms wel een uur op hem te wachten, netjes in hun sporttenue, zenuwachtig heen en weer dribbelend tussen de patio voor en hun kamer.

Dergelijk gedrag is dubbel vervelend: vanwege het slechte voorbeeld, en omdat het de kinderen het gevoel geeft dat ze er niet werkelijk toe doen. De eerste taekwondoleraar heeft Simon tenslotte vervangen door een andere, die wel stipt is.

De kinderen zijn nog (nog) niet in staat om dit soort problemen op te lossen. Daarom blijft het van belang dat Simon en Saskia ten minste een keer per jaar bij hen zijn om ze te leren hoe ze met dit soort praktische zaken zouden kunnen omgaan, en om ze te begeleiden in de keuzes die ze moeten maken. Samen met het nieuwe bestuur zullen de vrijwilligers blijven onderzoeken wat de beste manier is om de kinderen goed verder te ondersteunen.

Met de hartelijke groeten van het bestuur, Simon en Saskia en de kinderen.



vlnr. Wangtak, Rigzin, Jimmy, Disket, Angmo, Galden, Dolkar